

Van de redactie . . .

Kerstmis

Ook dit jaar zal er in onze kerk weer het kerstfeest gevierd worden. Een feest van vreugde om de geboorte van een kind. Velen van ons hebben deze vreugde in eigen kring al eens meegemaakt. Telkens is dat weer een bijzondere gebeurtenis. Een gebeurtenis die niet beperkt blijft tot die ene dag maar blijft voortduren, je leven lang. Ook de geboorte van het Kerstkind is niet beperkt tot die ene dag. Al ruim 2000 jaar wordt ons leven bepaald door die ene geboorte, die we elk jaar opnieuw vieren. In onze kerk is dit gebeuren zichtbaar door het plaatsen van onze kerststal.

In dit kerstnummer van het Stephanusvuur vindt u ook de kerststallen van de andere parochies in ons samenwerkingsverband. Elke kerststal is weer anders, maar de essentie van het gebeuren is overal gelijk. Het kind in een kribbe en rondom hem Maria en Jozef, de drie koningen, herders en dieren. Een echt familiegebeuren, dat ook gevierd wordt met de omgeving en met buitenstaanders. Het is een tafereeltje dat vrede uitstraalt.

De redactie hoopt dat dit kerstfeest mag bijdragen aan een betere samenleving, te beginnen met het leven in onze parochie. Laat dit feest een beginpunt zijn van een goed leven in het nieuwe jaar, met als voorbeeld dit kind.

Wij wensen u allen een gezegend kerstfeest en een gezond Nieuwjaar.

Namens de redactie

André van Belkom

Van de pastor . . .

Op weg naar Kerstmis....

Een aantal jaren geleden had ik met de kinderen van school een adventsviering in de kerk. Tien kinderen stonden er vooraan op het altaar. Allemaal een brandend kaarsje in hun hand. Ze lieten zien hoe gemakkelijk zo'n lichtje uit kan gaan. En ook hoe weinig er nodig was om ze weer allemaal te ontsteken.

Eén voor één gingen al die kaarsjes uit. Allemaal om een andere reden. De één omdat hij het niet volhield, de ander omdat hij het niet gezellig vond, twee omdat ze zichzelf de mooiste en de beste vonden, anderen hadden te veel haast, letten niet goed op, gingen van moeheid slapen. Maar het eenzame laatste lichtje dacht: 'als ik mijn lichtje nu eens aan een ander geef.'

Dat ene kaarsje heeft het feest nog juist gered en alle andere kaarsjes opnieuw in vlam gezet. En die brandende kaarsjes hebben we toen samen achter in de kerk bij Maria neergezet. Een eenvoudig verhaaltje ontroerend door de kinderen verbeeld.

Hoe herkenbaar is dit verhaal van de kaarsjes niet in ons eigen leven. Licht dat uit ons leven of dat van anderen verdwijnt. Omdat het leven ons te zwaar wordt, omdat we te veel van onszelf en anderen verwachten, omdat we verlies hebben geleden of ziek zijn geworden, omdat we zo hard rennen dat de goede dingen aan ons voorbij gaan, omdat we niet meer weten te delen, omdat we verhard zijn in ons oordeel....

Licht verdwijnt uit ons leven door dingen die ons overkomen, maar ook door dingen die wij onself en anderen aandoen. En dan wordt het donker om ons heen, kunnen we weg in het leven haast niet meer vinden. Wie of wat zal dan ons licht weer ontsteken?

Tijdens de Advent gaan we weer op zoek naar dat Licht en straks horen we opnieuw die verhalen van Kerstmis, van een kind in een kribbe, van Licht dat onder de mensen gekomen is. Eigenlijk vertellen ze allemaal hetzelfde. Ze vertellen allemaal over de komst van die mens Jezus die licht brengt voor mensen in het duister.

Door het jaar heen horen we de verhalen over de volwassen Jezus. Dan zien we hoe hij licht brengt in het leven van de mensen die hij ontmoette. Hij ging aan tafel met tollenaars en hoeren. Hij raakte melaatse mensen aan, de uitgestotenen in de maatschappij van die tijd, hij genas zieken en vroeg

voortdurend in de naam van God om liefde, om barmhartigheid en gerechtigheid. Hij verlichtte letterlijk het leven van die mensen en gaf hen het gevoel dat ze van waarde waren, voor God en bij de mensen. Zij konden door alles heen weer verder op hun levensweg.

Jezus komst is als Licht dat schijnt in de duisternis, horen we in het kerstverhaal van de evangelist Johannes. De duisternis is daarmee niet verdwenen, verdriet en pijn zijn niet verdwenen, maar omdat er ook licht te zien is kun je de weg beter vinden. Licht kan immers een teken van hoop zijn. Door de eeuwen heen wordt er in deze donkere tijd van het jaar altijd vol spanning uitgekeken naar het lengen van de dagen. Zeker toen de mensen helemaal afhankelijk waren van de seizoenen en onderdak en licht nog niet zo goed geregeld waren als vandaag de dag. Komt de zon wel weer terug? Komt het vruchtbare seizoen weer terug van groei en bloei? Het was feest als de zon weer langer boven de horizon uitkwam. Er was weer hoop voor de toekomst. In deze donkere dagen kunnen we de boodschap van Kerstmis verbinden met ons hele bestaan, met alles wat er in ons omgaat, in ons lijf, in ons hoofd, in ons hart en in onze ziel.

Daarom vieren wij juist in de donkere tijd Kerstmis, de komst van Jezus, de komst van Licht in ons midden. Gisteren, vandaag en morgen... En er is niet zo veel voor nodig om licht bij mensen te ontsteken. Die kinderen van school lieten het al zien. Eén kaarsje is voldoende om alle lichten weer te ontsteken. Jezus was zo'n licht, maar ook wij kunnen in zijn naam elkaars licht ontsteken. Wanneer wij aandacht voor elkaar hebben, open staan voor wie anders is, verdriet samen delen, wanneer wij opkomen voor mensen - zwakker dan wijzelf - , wanneer wij liefde en vreugde geven en ook durven ontvangen, wanneer wij elkaar echt het licht in de ogen gunnen....

.....dan komt Gods Licht daadwerkelijk in ons midden, voor U, voor jou, voor mij. Dan wordt Jezus telkens opnieuw geboren temidden van ons.

In die geest wens ik, mede namens pastor Józef Okonek, iedereen van harte een mooie Adventstijd en voor straks een zalig Kerstmis!

pastor Dorenda Gies

Van het Inter Parochieel Secretariaat . . .

Met ingang van 1 januari 2012 is het Secretariaat naast de dinsdagochtend ook op vrijdagochtend aanwezig in de kerk in Meppel. U kunt ons 's ochtends tussen half 10 en half 12 bereiken per telefoon: 0522-252782, of bezoeken in de bovenzaal van de kerk aan de Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30. Dit geldt niet in de schoolvakanties, dan zijn we niet aanwezig. Wel zijn we altijd bereikbaar via e-mail: [info\(a\)rk-parochies.nl](mailto:info(a)rk-parochies.nl)

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Eigenlijk met al uw vragen betreffende de 3 parochies. Als wij zelf geen antwoord hebben, gaan we voor u op zoek.

Op dit moment assisteren wij de pastores bij allerlei regel- en typewerk. Daarnaast nemen wij doop- en huwelijksaanvragen aan, regelen we van alles rond het liturgische rooster en hebben wij beschikking over de adreslijsten van alle vrijwilligers van de drie parochies.

Wij zijn u graag van dienst.
Jackie Robeson en Regien Ramaglia

Van het bestuur . . .

Collecteopbrengsten:

<u>Datum</u>	<u>1°</u>	<u>2°</u>	<u>Bijzondere 2° collecte</u>
14/8	90,60	75,05	
21/8	71,99	51,29	
28/8	86,99	69,25	Missie verkeersmiddelen
4/9	67,89	57,26	
11/9	121,86	88,77	
18/9	62,04	77,97	Pax Christi
25/9	174,37	185,67	Pax Christi
2/10	82,81	81,90	
9/10	84,40	79,34	
16/10	123,69	78,87	
23/10	80,13	122,82	Wereldmissie
30/10	113,32	104,11	
2/11		153,72	
6/11	73,46	106,63	Kath.ver. voor Oecumene
13/11	133,90	117,33	

De 1° collecte is altijd voor de eigen parochie en de 2° collecte is voor de opknopbeurt van het kerkhof en een urnenmuur, tenzij er een bijzondere collecte is.

Bijzondere collecte komende tijd

Adventsactie:

Duizenden mensen zetten zich in om hun medemens te helpen door zelf initiatief te nemen en werken met en binnen het wereldwijde netwerk van de Katholieke Kerk. Adventsactie geeft deze missionaire ondernemers een steuntje in de rug. Kleinschalig, doordacht, toegewijd. Compassie in actie.

Wat doet de bisschoppelijke Adventsactie?

Met de jaarlijkse Adventsactie geeft de katholieke gemeenschap uiting aan haar solidariteit met de derde wereld. We helpen mannen en vrouwen die in

Nederland vrijwillig zich inspannen en samenwerken met de Kerk ter plaatse. We zijn als katholieke gemeenschap terecht trots op deze mensen die het Evangelie handen en voeten geven. We noemen hen missionaire ondernemers en roepen u op hun goede werk te steunen.

Hoe werkt Adventsactie? We nodigen missionaire ondernemers uit om hun projecten voor te stellen. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de mens achter de projecten en organisaties. Als we een project adopteren geloven we in het nut ervan, zijn we overtuigd dat het geld goed besteed is en vooral dat het project herkend en erkend wordt door de mensen in het Zuiden. Lokaal draagvlak is voor ons essentieel. Waar nodig helpen we de missionaire ondernemers in ons land om hun goede inzet sterker te maken door ze in contract te brengen met organisaties die over nuttige kennis en ervaring beschikken.

Onze Nederlandse katholieke kerk is altijd sterk geweest in de missie. Dat zijn we nog steeds! We willen graag mensen helpen in de derde wereld, maar we willen nog liever dat zij leren om zichzelf te helpen. We geloven in de betrouwbaarheid van het kerkelijk netwerk: we weten wie we kunnen aanspreken en vragen om een bewijs van erkenning door de kerkelijke overheid. Onze projecten komen ten goede aan alle mensen, niet alleen katholieken. Ook dat is een kenmerk van kerkelijk ontwikkelingswerk: ze staat open voor alle mensen in nood. Door zo te werken denken we het beste van twee werelden samen te brengen: de belangeloze inzet uit idealisme en evangelische ijver geboren versterken en verrijken met de ervaring en kennis van een grotere organisatie. Adventsactie kan met weinig kosten voor zichzelf toe, we bemiddelen maar voeren niet zelf uit.

We noemen ons werk: missie en ontwikkeling. Missie omdat we onze inspiratie putten uit het Evangelie van het Mensgeworden Woord. Ontwikkeling omdat het Woord gedaan moet worden: door mensen die geven om elkaar. Hier en daar! We hopen dat u dit aanspreekt. Ontwikkelingswerk via de Kerk werkt.

Wilt u ons steunen: u kunt geven via de parochiecollecte of rekeningnummer 65.31.00.000 tnv. Adventsactie Den Haag. Meer informatie: www.adventsactie.nl

Kerkebalans 2011

Elders in het parochieblad vindt u al de voor aankondiging voor de actie kerkebalans 2012, maar vergeet u niet uw bijdrage voor 2011, voor zover door u nog niet gedaan.

Namens het bestuur dank voor uw bijdragen,

André Klaassen
Penningmeester,

KINDJE WIEGEN

Kindje Wiegen is een kerstmusical voor kinderen van alle leeftijden. Elk jaar wordt Kindje Wiegen opnieuw georganiseerd en geschreven door jongeren en samen met het kinderkoor De Stephannootjes opgevoerd.



In deze musical wordt het kerstverhaal op een originele en voor kleine kinderen begrijpelijke manier uitgebeeld.

Vele bekende kerst- en kinderliedjes worden gezongen. Als jongeren horen wij vaak, dat de volwassenen het leuk vinden om deze liedjes weer eens te horen en om ons, jongeren, zo actief met het kerstverhaal bezig te zien.

Ook dit jaar is er weer Kindje Wiegen op Eerste Kerstdag om half drie 's middags in onze kerk. St. Stephanuskerk. Comm, de Vos van Steenwijklaan 30 te Meppel

Iedereen is van harte uitgenodigd. Toegang is gratis. Als u de musical leuk vindt, kunt u bij de uitgang een vrijwillige bijdrage geven.

Wilt u meer weten over Kindje Wiegen, kijk dan ook eens op onze website; www.rkkerkmeppel.nl

Van de werkgroepen . . .

Berichten van de werkgroep Liturgie

Adventsactie

In het bisdom Lodwar in Kenia hebben de mensen door de aanhoudende droogte moeite om hun gezin van voldoende eten en drinken te voorzien. De bisschop van het bisdom Lodwar zet zich al jaren actief in om de mensen in zijn bisdom te helpen zich te ontwikkelen. Hij vraagt onze aandacht voor een project dat zijn bevolking weerbaar maakt tegen de droogte. Er worden vier waterputten geboord en pompen geïnstalleerd. Daarmee kunnen nieuwe percelen landbouwgrond van water worden voorzien en kan voedsel worden verbouwd.

Adventsvieringen

De adventsvieringen horen bij elkaar. We proberen dit tot uiting te laten komen door in de vier adventsvieringen gebruik te maken van één boekje. Ook door een adventskaars te kopen kunt u bewust de adventsperiode beleven. Voor de kinderen is er de gelegenheid de adventskleurplaten in te kleuren.

Advent

De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden. Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

Zo leven wij in de Advent naar het kerstfeest toe, opdat Jezus ook in ons eigen leven geboren mag worden. In deze periode worden wij uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten. De liturgie van de 4 adventszondagen wil die grondhouding ondersteunen en stapsgewijze gestalten geven.

In de kerk komt een adventskrans te hangen. Daar staan vier kaarsen op. Iedere zondag van de Advent wordt er een kaars ontstoken. We zien uit naar de komst van Jezus, 'het Licht der wereld'. Hoe meer kaarsen van de

adventskrans branden, hoe meer licht er is, dat wil zeggen hoe dichter Jezus, het Licht, nabij is. De adventskrans is gemaakt van dennengroen; groen uit de natuur dat de winter trotseert. Het paarse lint dat door het groen is geslingerd, spoort ons aan tot bezinning en inkeer. De priester draagt in deze adventstijd een paars kazuifel. Paars is de kleur van bezinning, boete en bekering. In de advent wordt het 'Eer aan God' (Gloria) niet gebeden of gezongen. Dit vreugdelied zongen de engelen in Betlehem bij de geboorte van Jezus. We zingen het in de Advent niet, omdat de Advent een tijd van inkeer is: zo klinkt het met Kerstmis weer als een nieuw lied. Dat nieuwe lied mogen we met Kerstmis met de engelen meezingen, vol blijdschap om de geboorte van Jezus.

Kerstmis (bron: rkk.nl)

Kerstmis is de viering van de geboorte van Jezus Christus, de verlosser der mensheid.

Het woord Kerstmis komt van het Middelnederlandse *Kerstesmis*. 'Kerstes' duidt op Christus en 'misse' op mis: 'Christusmis' dus. 'Kerstmis' duidt tegenwoordig op de mis én het bijbehorende feest ter viering van Christus' geboorte.

De Bijbel vertelt dat Jezus Christus in Bethlehem geboren werd uit de maagd Maria. Maria wist dat er met haar kind iets bijzonders aan de hand was. Een engel had haar namelijk verkondigd dat zij de moeder zou worden van de lang verwachte Messias, God's Zoon. De aankondiging door de engel, ook wel Annunciatie genoemd, is eeuwen lang een geliefd thema geweest in de Europese kunst.

Toen Maria hoogzwanger was, zag zij zich vanwege een volkstelling gedwongen om met haar man Jozef van Nazareth naar Bethlehem te trekken. In Bethlehem aangekomen bleek er geen plaats meer te zijn in welk gastenverblijf dan ook. Maria en Jozef konden alleen nog in een stal terecht. Het kindje Jezus wordt in de stal geboren. Het wordt in doeken gewikkeld, en neergelegd in een kribbe, een voederbak voor dieren (Luc. 1 en 2). Maria en Jozef worden vanaf de geboorte tezamen met het kindje Jezus de Heilige Familie genoemd.

De precieze geboortedag van Jezus is niet bekend. In het Westen is het feest van Kerstmis op 25 december geplaatst. Dat gebeurde met opzet, ter kerstening van het heidense feest van de winterzonnwende.

Kerstvieringen

Op zaterdag 24 december is er een kerstavondviering om 19.00 uur en een kerstnachtviering om 22.00 uur. Zondag 25 december is om 10.00 uur de dagmis en om 14.30 kindje wiegen voor de kinderen met het kinderkoor. Verdere informatie vindt u in het rooster liturgische vieringen.

Oudejaarsviering

Traditioneel is er bij ons in de kerk op 31 december de oudejaarsviering. We kijken dan terug op het voorbije jaar en blikken vooruit naar het volgende. De terugblik: was het voorbije jaar voor jezelf een goed of een slecht jaar? Wat is je beste en wat je droevigste persoonlijke herinnering? Ben je tevreden over de beslissingen die je hebt genomen en de dingen die je hebt gedaan? Ben je tevreden over de kerk, de parochie en over je eigen bijdrage daarin? Gaat de wereld er op vooruit of achteruit? En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

De vooruitblik: wat zijn je voornemens? Heb je vertrouwen in het komende jaar? Heb je grote plannen of zie je juist op tegen een komende gebeurtenis, bijvoorbeeld een operatie. Deel je in de zorgen over de economische recessie of ben je eerder bezorgd om het gebrek aan omgangsvormen en zorg voor elkaar?

Evalueren en vooruit kijken. Goed om dat op gezette tijden te doen. We creëren voor onszelf een rustmoment en kijken waar we onszelf kunnen verbeteren. Op 31 december is daarvoor ook in onze kerk de gelegenheid om 19.00 uur. In *Al de dagen van ons leven* staat over de jaarwisseling een mooi gedicht/gebed:

*Wij zijn van U, eeuwige God,
En onze tijd behoort U toe.
Mensen komen en mensen gaan,
De tijd slaat wonden en heelt ze weer,
Lief en leed gaan hand in hand.
Wij danken U voor alles wat ons
in het afgelopen jaar is gegeven
en wij vragen U:
laat ons met vertrouwen
het nieuwe jaar tegemoet zien.*

*Stel ons open voor alles wat komen gaat.
Vervul onze dagen
met vreugde en voorspoed
en vergeet ons niet
Onze namen staan toch geschreven
in de palm van Uw hand.
Uw goedheid prijzen wij,
vandaag en alle dagen die komen
tot in eeuwigheid.*

De nieuwjaarsviering

De nieuwjaarsviering is dit jaar op 8 januari 2012, omdat op nieuwjaarsdag geen viering staat gepland. Er wordt zowel door het jongerenkoor als het gemengd koor gezongen en na afloop van de viering is er koffie.

Namens de werkgroep Liturgie wens ik u de komende tijd inspirerende vieringen toe.

Hartelijke groeten, Taco Hofland.

Werkgroep Eerste Communie

Eerste heilige Communie 2012

Deze viering vindt plaats op zondag 3 juni 2012.

Aan alle ouders met kinderen die voor de Eerste Heilige Communie in aanmerking komen en in onze administratie bekend zijn, is inmiddels een aanmeldingsbrief gestuurd met daarin tevens de uitnodiging voor een informatieavond op donderdag 12 januari 2012 om 20.00 uur aan de Comm. de Vos van Steenwijklaan 30 te Meppel.

Heeft u een dergelijke brief niet ontvangen en heeft u wel belangstelling, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met Betsie van Dam: 256047 of per mail: vandam-kinds(a)home.nl en u ontvangt de aanmeldingsbrief alsnog.

De Werkgroep Eerste Communie bestaat uit de volgende personen: Pastor Dorenda Gies, Esther Bosman, Betsie van Dam, Hannie Peeters en Sabine Wijfjes.

Beheerders kerkgebouw

Herman Knappe, Tweeloo 13, 7942 AV Meppel, T (0522)-259726

Piet Lakerveld, Heerengracht 7c, 7941 JH Meppel, T(0522)-261490

Contactpersoon onderhoudswerkzaamheden kerkgebouw

John Pragt, L.O.-laan 4, 7943 CW Meppel, T(0522)-253909

Van de parochie . . .

Actie kerkbalans 2012

De jaarlijkse actie voor de geldelijke bijdrage voor de instandhouding van onze parochie zal dit jaar plaatsvinden van 14 tot 29 januari 2012. Deze landelijke actie, waaraan ook de protestantse kerken aan mee doen, heeft als motto: “ Wat is de kerk jou waard”. Zie bijgaande folder.

Eigenlijk mogen we best wel trots zijn op onze eigen Stephanus parochie. We zijn op precies het goede moment verhuisd naar ons nieuwe kerkgebouw, wat toch een grote vooruitgang is geweest. Onze huidige kerk straalt zoveel meer warmte en geborgenheid uit dan het vorige gebouw. Met inzet van veel parochianen is het interieur prachtig geworden. Bij de inwijding van het kerkgebouw, verklaarde bisschop Eijk nog dat hij best wel zenuwachtig was omdat het de eerste keer was dat hij een nieuw kerkgebouw mocht inwijden!

Ook hebben we een prachtig pastores team, met Dorenda Gies en Jozef Okonek.

Bijzonder aan onze parochie vind ik dat we in staat zijn om traditie en moderniteit op een goede manier weten te integreren zodat iedereen zich thuis blijft voelen. Daar is niet alleen het pastores team een afspiegeling van, maar ook in de liturgie wordt daarmee rekening gehouden.

Het zijn onrustige tijden in Europa, niet allen wat betreft de kredietcrises, maar ook de crisis die het Christendom in Europa doormaakt. Met name de Katholieke Kerk heeft het moeilijke door de gevallen van seksueel misbruik uit het verleden. Afgelopen week las ik nog dat nog slechts 35% van de Nederlandse bevolking vertrouwen heeft in kerken. Een absoluut dieptepunt.

Dat de Nederlandse samenleving steeds meer seculier wordt is een gegeven. Diezelfde samenleving lijkt ook steeds minder open te staan voor religieuze waarden.

Vaak denk ik dat de gemiddelde seculiere Nederlander geen weet meer heeft van wat er in een parochie gebeurt en waarom mensen er zo'n grote waarde aan hechten.

Kortom, katholiek zijn is vandaag de dag roeien tegen de stroom in. (Maar misschien is christen zijn dat altijd wel geweest).

Veel parochianen zullen het toch belangrijk vinden dat onze parochie vitaal mag blijven. Daar hoort ook een gezonde financiële situatie bij, hetgeen zonder uw steun onmogelijk is

Parochianen worden zoveel mogelijk persoonlijk benaderd voor hun kerkbijdrage.

De actie kerkbalans vindt plaats van 14 januari tot en met 29 januari 2012. In deze periode zullen de enveloppen voor de kerkbijdrage bij een aantal parochianen worden bezorgd en een week later weer worden opgehaald.

In dit parochieblad is een landelijke brochure bijgevoegd. Interessante informatie kunt u ook vinden op internet: www.kerkbalans.nl

De actie kerkbalans wordt in onze parochie gecoördineerd door de financiële werkgroep bestaande uit: André Klaassen, Leo Jansen, Stefan Spekreijse, Jos Mentink.



KINDJE WIEGEN



met medewerking van: Kinderkoor de Stephannootjes

Wat: Kerstmusical voor kinderen

Wanneer: Eerste Kerstdag om half drie

Waar: St. Stephanuskerk te Meppel.

U bent allen van harte uitgenodigd.

Entree is gratis.



Vanuit het samenwerkingsverband . . .

KERSTSTALLEN IN ONZE KERKEN

Zoals afgesproken, met alle parochiebladen in ons samenwerkingsverband, worden in het kerstnummer alle kerststalletjes van onze kerken vertoond.

Misschien dat zo'n foto u aanzet eens een kijkje te gaan nemen in deze kerken. Volgorde Beilen, Hoogeveen en Meppel





Uit het bisdom . . .

ADVENT 2011

DE VREDE DIENEN

Sinds er speelfilms worden gemaakt, vormt de religieuze film een eigen genre. Velen van ons herinneren zich spektakelfilms als “The Ten Commandments” over Mozes en de tien geboden of “Quo Vadis” over Petrus en de eerste christenen. Anderen kunnen zich ongetwijfeld de bekende speelfilm “Jesus Christ Superstar” nog levendig herinneren. Vorig jaar stond een andere religieuze film in de schijnwerpers: “Des hommes et des dieux” (Mensen en goden). Het is geen spektakelfilm, integendeel. Deze ingetogen film van Franse bodem, vormt een eerbetoon aan trappisten die in 1996 in Algerije waarschijnlijk door extremistische moslims zijn vermoord. Algerije was in de negentiger jaren van de vorige eeuw een gewelddadig land. Een corrupte regering riep gewelddadig verzet op. De Franse trappisten konden vertrekken maar deden dat niet. Zij bleven solidair met hun islamitische dorpsbewoners. Dienstbaar - een van de trappisten is arts en behandelt veel zieke dorpsgenoten - en geweldloos. In 1996 wordt het klooster overvallen. Bijna alle trappisten worden door de extremisten meegenomen en enkele maanden later dood teruggevonden.

Kerstavond

De eerste confrontatie tussen de monniken en de moslim- extremisten vindt plaats op kerstavond 1993. Een extremist is gewond geraakt en zij hebben dringend behoefte aan een dokter. Aanvankelijk is er dreiging. Maar al snel verdwijnt die dreiging als de extremisten horen dat de trappisten de geboorte van Jezus vieren. Het gesprek gaat al snel over Jezus; voor de moslims de belangrijke profeet Isa. En uit respect voor Isa gebeurt er die avond niets. De extremisten druipten af zonder een van de monniken ook maar enig kwaad te doen. De vrede van de kerstavond wordt niet geschonden.

Wij weten uit de geschiedenis dat tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog Duitse soldaten en de geallieerden hun wapens lieten zwijgen. Even was er vrede in de verschrikking van de oorlog. Even

zwegen de wapens. Blijkbaar leefde het diepe besef dat bij de geboorte van Jezus geen geweld past. Het vormt een echo van wat de herders tijdens de eerste kerstavond hoorden: vrede op aarde. God zendt met de komst van zijn Zoon vrede voor mens en wereld.

Toch is de praktijk van ons leven helaas anders. Er is nog veel onvrede; veel geweld in onze wereld en in ons eigen hart.

Seksueel misbruik

Naar verwachting heeft in december de commissie Deetman het onderzoek over seksueel misbruik van minderjarigen in onze Kerk, met name op internaten tussen 1950 en 1980, afgerond. Vanaf februari vorig jaar wordt onze Kerk geconfronteerd met een lawine van meldingen en klachten rond seksueel misbruik. Een oud gezwel is open gebarsten. Na vele tientallen jaren van zwijgen, durfden slachtoffers van seksueel misbruik met hun verhaal naar buiten te komen.

Buiten en binnen de Kerk roepen de berichten gevoelens van schaamte, pijn, verdriet en walging op. De vrede in het leven van jonge mensen is vreselijk geschonden. Het nieuws betekent voor de Kerk een grote crisis. Voor velen verdween de geloofwaardigheid van de Kerk als sneeuw voor de zon. Hoe is het mogelijk geweest dat jonge mensen juist in kerkelijke huizen niet veilig zijn geweest? Priesters en religieuzen die jongeren bij God moesten brengen, hebben het geloof in God in de harten van jongeren gedooft. God is goed maar een deel van zijn grondpersoneel is hopeloos de fout ingegaan.

Wijzelf

Niet alleen anderen zijn schenders van de vrede. Niet alleen extremisten in Algerije; niet alleen soldaten in de oorlog; niet alleen een aantal priesters en religieuzen op kostscholen en internaten. Als wij eerlijk zijn, beseffen wij dat ook door ons gedrag de vrede niet altijd veilig is. Ouders maken ruzie met hun kinderen en kinderen met hun ouders; mannen en vrouwen maken elkaar het leven zuur en verbreken daarmee de vrede van het huwelijk. In menig bedrijf wordt het personeel door leidinggevenden niet altijd fatsoenlijk en waardig behandeld. Vaak spreken of schrijven wij harde woorden over elkaar. Hoe vaak wordt de goede naam van een medemens

niet door het slijk gehaald. Ja, er is veel geweld en onvrede in ons hart. En andere mensen kunnen daarvan het slachtoffer zijn.

Geen noodlot

Maar onvrede hoeft in ons leven geen noodlot te zijn. Mensen krijgen van Godswege altijd een nieuwe kans en kunnen zich, in kracht van Gods Geest, bekeren. Het gaat om een omkeer van het duister naar het licht; van geweld naar vrede. God heeft in Christus naar ons omgezien. In Hem is Hij ons rakelings nabij. In deze tijd van Advent, toelevend naar het geboortefeest van de Heer, worden wij uitgenodigd om ons tot Hem te keren. Op het feest van Kerstmis ontmoeten wij Christus als de Vredevorst. Hij wil ons bevrijden van het geweld en de onvrede. Het komt erop aan dat wij deze Koning van de Vrede toelaten in ons eigen bestaan. Christus is geboren in Bethlehem, meer dan 2000 jaar geleden. De grote vraag van deze Adventstijd luidt: kan Hij ook geboren worden in ons eigen leven? De levende Christus wil de liefde en de vrede in ons voeden. Ik wens ons toe dat wij in deze Adventstijd onze vriendschap met Christus kunnen versterken en verdiepen. Vanuit de omgang met Hem kunnen wij dan ook dienaars van de vrede worden. Vanuit die hoop wens ik u een goede Adventstijd en nu al een Zalig Kerstfeest .

Mgr. Dr. Gerard de Korte
Bisschop van Groningen- Leeuwarden

Het volgende Stephanusvuur komt uit op 18 januari 2012

Voor het volgende nummer van het Stephanusvuur jaargang 57 – nr 1 moeten de bijdragen voor 10 januari bij de redactie zijn.

De geldigheid van dit blad loopt van 18 januari tot 14 maart 2012.

Doe mee kerststalletjes kijken doe mee

In het vorige parochieblad stond een oproep om rond de kerstdagen een foto van uw kerststalletje te maken en op te sturen. Daarop hebben we al enkele heel enthousiaste reacties gekregen. Maar ook vragen.

Elke foto van elke parochiaan is van harte welkom. En nee, we gaan er geen wedstrijd van maken, wie de mooiste kerststal heeft. En het maakt niet uit wanneer er ook (een deel van de) kerstboom bij op staat.

Bedenk bij uw foto een onderschrift.

Bijv: *Kerstal van de familie Oude Gerbroek*

Of: *Stalletje van Henk, Maria, Geert-Jan, Willem en José*

Of: *Het stalletje dat vroeger bij opa en oma (Willemsen) thuis stond*

De foto's hoeven echt niet allemaal al ver voor de kerstdagen gemaakt te worden. Ook wanneer u uw foto pas op derde kerstdag opstuurt wordt die ook gewoon nog op de website geplaatst.

Dus doe mee, en laat anderen uw kerstfeest meevieren
Leo

Vieringen binnen het samenwerkingsverband:

	Hoogeveen donderdag 19.00 uur zondag 09.30 uur	Beilen zondag 11.00 uur	Het Erfdeel zondag 10.00 uur
Zondag 27-11-2011	Eucharistieviering J. Okonek	Eucharistieviering J. Okonek	F. Groen
Donderdag 01-12-2011	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 04-12-2011	Woord en communie D. Gies	Woord en communie D. Gies	K. Stroop
Donderdag 08-12-2011	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 11-12-2011	Eucharistieviering J. Okonek	Eucharistieviering J. Okonek	W. Sarolea maaltijd
Donderdag 15-12-2011	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 18-12-2011	Eucharistieviering J. Okonek	Eucharistieviering en boeteviering J. Okonek	F. Groen
Donderdag 22-12-2011	Eucharistieviering J. Okonek		
Zaterdag 24-12-2011 Kerstnacht	19.00 uur: Woord en communie D. Gies 22.00 uur: Eucharistieviering J. Okonek	19.00 uur: Eucharistieviering J. Okonek	F. Groen K. Stroop
Zondag Kerstmis 25-12-2011	Woord en communie D. Gies	Woord en communie D. Gies	F. Groen
Zaterdag 31-12-2011	19.00 uur: Oudjaarsviering J. Okonek	19.00 uur: Oudjaarsviering DOLP	1 januari K. Stroop
Donderdag 05-01-2012	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 08-01-2012	Eucharistieviering J. Okonek	Eucharistieviering J. Okonek	
Donderdag 12-01-2012	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 15-01-2012	Woord en communie DOLP	Woord en communie DOLP	